

Papa

Positief het gevecht aangegaan.

Het mocht niet zo zijn.

Het aardse voor een ander bestaan.

We missen je stem, je lieve lach.

We missen alles voor elke mooie dag.

We missen het simpele even samen zijn.

We missen je gewoon.

Het doet nog steeds pijn.

Dankjewel papa, zo belangrijk in ons bestaan,

het is hard om je te moeten laten gaan.

Het ga je goed ...

Je kinderen



Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen,  
laten wij u weten dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame papa en opa

## IGNAAS LASURE

Echtgenoot van mevrouw Monique Arnaert

° Nieuwkerke, 14 oktober 1937 - † Ieper, 22 maart 2021

Gewezen voorzitter OKRA O.L.Vrouw Middelaes

Oud-acteur Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen

---

De afscheidsplichtigheid zal plaatsvinden in intieme kring,  
op zaterdag 27 maart 2021 om 10u30 in de O.L.Vrouw Middelaeskerk te Ieper.  
Aansluitend begeleiden we Ignaas naar zijn laatste rustplaats  
op de stedelijke begraafplaats te Ieper.

U kan de uitvaartdienst volgen via livestream: <https://volgmee.online/27032021>

Een stil moment bij Ignaas is mogelijk van dinsdag tot vrijdag, telkens van 15u - 18u.

Slaap zacht opa,  
dat het een lange mooie droom mag zijn.

Cléo

Liefste opa,  
je blijft voor altijd in mijn hartje.

Louis

Juist nu je er niet meer bent opa,  
zal je altijd in mijn gedachten blijven.

Camille

Opa, ik mis je nu heel hard.  
Onze relatie was voor mij apart.

Briek

Ik mis je enorm opa.  
Ik hoop dat je het daar even leuk hebt als hier.

Tuur



Echtgenoot van:

Monique Arnaert

Papa en opa van:

Kris Vierstraete - Sabien Lasure  
Tuur  
Briek  
Bruno Lasure - Stéphanie Dejonghe  
Cléo  
Camille  
Louis

Broer en schoonbroer van:

† Frans Lasure - Berthe Donche  
E.Z. Thérèse Lasure  
† Cécile Lasure - † Julius Feys  
André Lasure - Magda Van Schoors  
† Fons Lasure - Lea Declercq

Verwant aan de families:

Lasure - Mattelaer en Arnaert - Verdru

Met oprechte dank aan:

Dr. Gabriel, Dr. Truwant, alle verzorgend personeel thuis  
en in het ziekenhuis, zijn kinesiste en in het bijzonder buurman Jacky

DAT IK EENS MOEST GAAN, DAT WIST IK  
DAT HET MORGEN WAS, BEGREEP IK  
DAT HET VANDAAG IS, HEEFT ME VERRAST

