



Als het leven lijden wordt  
wil je gaan rusten  
en komt het sterven als een verlossing...



*Paula Lemaire*

<sup>o</sup>12 juni 1931 - <sup>o</sup>16 april 2021

Liefdevol aandenken aan

# Paula Lemaire

Weduwe van Joseph Lammertyn (†2007)

Geboren te Dranouter op 12 juni 1931 en  
zachtjes van ons heengegaan te Elverdinge op 6 april 2021.

De uitvaart zal plaatsvinden in intieme kring.

Daarna begeleiden we Paula naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Dranouter.

Een stil moment bij Paula is mogelijk in het funerarium van Uitvaartzorg Leo,  
van woensdag tot vrijdag tussen 15 uur - 18 uur.

De families Lemaire - Devacht en Lammertyn - Vandevelde

Vrienden en kennissen

Wij danken voor de goede zorgen:

huisartsenpraktijk Bode,  
directie en het personeel van Home Vrijzicht te Elverdinge,  
allen die Paula genegen waren.

Rouwadres:

Frank en Katrien Crombez - Gheldof  
Heidestraat 22, 8906 Elverdinge