

Er zijn geen woorden voor een zieke,  
van wie je weet; hij redt het niet  
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,  
je bent bevangen door verdriet.  
Toch ben je dankbaar voor zijn einde,  
dat na zoveel moedig strijden kwam,  
omdat het niet alleen zijn leven,  
maar ook zijn lijden overnam.



Het is onmogelijk om iemand te vergeten  
die zoveel gaf om te herinneren.



**Johan Hoorelbeke**

°1955 - †2021

Liefdevol aandenken aan

# Johan Hoorelbeke

Echtgenoot van Carine Willems

Geboren te Ieper op 20 juni 1955 en  
van ons heengegaan in het JYZ te Ieper op 23 april 2021.

De uitvaart zal plaatsvinden in intieme kring in de aula van Uitvaartzorg Leo.

Een stil moment bij Johan is mogelijk in het funerarium van Uitvaartzorg Leo,  
op zaterdag van 14 - 16 uur en van maandag tot woensdag van 15 uur - 18 uur.

Lieve man van	Carine Willems
Papa van	Leslie Hoorelbeke - Nele Vandamme
Opa van	Tibe, Rune en 
Broer van	Ivan Hoorelbeke - Lieve Christiaens † Linda Hoorelbeke
Verwant aan de families	Hoorelbeke - Willems

Rust zacht lieve man van me.

Je vrouw Carine

Niet was je te veel, nog voor we je het konden vragen stond je klaar.

We gaan je missen pa.

Had ik maar die courage en goeie moed die jij steeds had.

Weinig woorden maar veel daden, veel liefs Nele.

Je hebt een veldslag verloren maar de oorlog van rust en eeuwige vrede gewonnen.

Je broer Ivan

Een oprecht woord van dank aan de huisdokter, de thuisverpleegster, de kinesist,  
de nierdialyse en palliatieve eenheid van het JYZ voor de goede zorg.

Rouwadres:

Tybaertstraat 3, 8900 Ieper