



Soms is er zoveel wat we voelen  
maar zo weinig wat we kunnen zeggen ...



**PAULA ELLE**

°1927 - †2021

Liefdevol aandenken aan

# PAULA ELLE

Weduwe van Jacques Vandenbilcke (†2010)

Geboren te Ieper op 30 september 1927 en er van ons heengegaan op 27 mei 2021.

De uitvaart zal plaatsvinden in intieme kring in de aula van Uitvaartzorg Leo te Ieper.

Na de uitvaart zullen we Paula begeleiden naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Ieper.

Een stil moment bij Paula is mogelijk op donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur.

Philippe Vlaemynck - Christine Vandenbilcke

*haar kinderen*

Wim Nuyttens - Lindsay Vanlerberghe

Jill

Tess

*haar klein- en achterkleinkinderen*

Tom Claus - Loveley Vlaemynck en kinderen

Marc Thometschek - Isabelle Vlaemynck en kinderen

Haar zussen, schoonbroers en schoonzussen delen mee in dit verlies.

Zij leeft ook verder in de herinnering van de families Elle - Bollens en Vandenbilcke - Tresy.

Oprechte dank aan allen die Paula met de beste zorg hebben omringd.

De Warande 15

8980 Beselare